

MANUSKRIPTER / MANUSCRIPTS

Prins for en Dag (Eduard Schnedler-Sørensen, DK, 1913)

Nordisk Films Kompagni

Ns 1099 (pdf: p. 2–14)

Det Danske Filminstitut / Danish Film Institute



"H. s. k. g. l. H ø j h e d. "

Kinematografisk Lystspil

i 2 Akter

af

J. Alf. Jensen.

og
Marius Wulff

Hovedpersonerne:

Karl Heinrich, Arveprins til Sachsen-Waldeck.

Herbert Prince, Journalist.

Robert Herrick, hans Ven.

Borgmesteren i Waldeck.

Borgmesterinden.

Grethe, deres Datter.

Karl Heinrich og Herbert Prince er tænkt spillet
som Dobbeltrolle,

2.

1.

Hs. kgl. Højhed Arveprins Karl Heinrich til Sachsen-Waldeck, køn, skægløs og ganske elskværdig af Udseende - holder mere af at spille Billard end varetage sine Pligter som Arveprins. I Slottets Billardsal gaar han en Formiddag og spiller Billard med sin Adjutant. En Lakaj opvarter de spillende. Prinsen, der har faaet lidt for meget at drikke, bliver efterhaanden lidt for familiar overfor Lakajen, og til Slut overvælder Varmen og Drikkeriet ham ganske. Han smider sin Køj og erklærer, at han ikke gider spille mere. "Jeg er søvrig - lad mig sove et Par Timer." Lakajen og Adjudanten tager ham hver under een Arm og hjælper ham ind i hans

2.

Arbejdsværelse, elegant og stilfuldt møbleret. Efter hoget Besvær faar Adjudanten og Lakajen ham anbragt til Ro paa en Divan. De lægger et Tæppe over ham og fjerner sig.

3.

Herbert Prince, en ung, smart Journalist. Han ligner Prinsen meget, men bærer engelsk Overskæg. Han har netop faaet Sommerferie og gaar rundt paa sin Redaktion og siger Farvel til sine Kolleger, da hans Redaktionssekretær netop kommer ud fra sit Kontor og siger: "Kan De ikke benytte Deres Ferie til at hitte paa en god Idé. Det er sløjt med Stof i denne Tid." Prince lover at gøre, hvad han kan og gaar

4.

hjem til sig selv, hvor han giver sig til at pakke sin Kuffert, assisteret af sin Ven, Robert Herrick. De to Venner skal holde Ferie sammen. Indpakningen gaar muntert og fornøjelig. Pludselig standser han foran et Spejl og betænker sig, Vender sig til Herrick og spørger: "Synes Du ikke, jeg skulde tage mit Overskæg af i Ferien?" Herrick nikker bejaende, og Prince tager fat paa at barbære sig.. Omsider er Indpakningen forbi, og Vennerne drager af Gaarde for at naa til

3.

5.

Banegaarden, hvor de stiger op i en Gennemgangsvogn.

6.

I en Kupe tager Vennerne Plads og gør sig det mageligt, medens man i Kupegangen ser Rejsende søge efter Plads. Endelig opdager Købmand Baller, en lille, nærsynet og meget geskæftig Herre, at der er god Plads i de to Venners Kupe. Under mange Undskyldninger kommer han til Sæde,- efter at have haft meget Besvær af sin Bagage,- og forsøger at indlede en Samtale. Det gaar imidlertid meget trevent, og Baller slaar sig sluttelig til Ro i et Hjørne og folder en Avis ud. Han læser i nogen Tid i den, bliver saa pludselig urolig, ser fra Avisen over paa Prince, pudser sine Lorgnetter og ser igen. Tager Avisen og ser en mærkelig Lighed.

7.

Et Billede af Arveprins Karl Heinrich, hvorunder der staar:

Hs. kgl. Højhed Arveprins Karl
Heinrich fylder i Morgen 25 Aar.
Hs. kgl. Højhed har i de senere
Aar været en kendt Skikkelse....."

8.

springer
Baller bliver synlig urolig, og til Slut ~~farer~~ han op og farer ud i Kupegangen, hvorfra han straks kommer tilbage med en Konduktør. Han viser Konduktøren Billedet, peger paa Prince og ser igen paa Billedet. Konduktøren nikker; han er overbevist. Ingen af Vennerne mærker noget, før Baller kommer tilbage. Hans Væsen er da ganske forandret. Han er til Overmaal underdaning, flytter sit Tøj og trækker sig baglæns ud af Kupeen. Konduktøren, der billetterer, viser samme Underdaninghed, og Rejsende, der kommer forbi Kupidøren, hilser ærbødigt. "Hvad S... er det?"- De to Venner er ganske uforstaaende og finder det hele overmaade mærkeligt.

9.

En Station undervejs. Fra Toget, der holder ved en lille Station, kommer Baller forpustet løbende over Skinnerne ind i

4.

10.

Stationens Telegrafstation, hvor han skriver et Telegram, giver det til Telegrafisten og gaar

11.

tilbage til Toget, der langsomt sætter sig i Bevægelse.

12.

Telegrammet. Hos Borgmesteren i Waldeck er Familien samlet. Borgmesteren, en lille tyk og gemvttlig Mand, Borgmesterinden, tør og stram, og ~~Grethe~~ Datteren Grethe, sød og indtagende. En Pige kommer med et Telegram. Borgmesteren bryder og læser. Bliver forfjamsket og tager sine Brilller paa. Læser igen:

13. Hs. kgl. Højhed Arveprins Karl Heinrich kommer med Middagstoget. Arranger stor Modtagelse.

Baller.

14.

Borgmesteren bliver endnu mere forfjamsket. Han viser sin Kone Telegrammet og spørger hende til Raads. ~~Grethe~~ er henrvkt. Borgmesterinden tager straks myndig Affære. Borgmesteren sendes i Bven for at ordne den officielle Modtagelse. Borgmesterinden, Grethe, Tjener og Pige sættes i Aktivitet.

15.

I Kupeen bliver Herrich og Prince mere og mere forundret over Ballers ærbødige Optreden, men ingen af dem kan finde Forklaringen. Toget kører imidlertid langsommere, og Vennerne rejser sig for at samle deres Tøj. Baller og Konduktøren springer imidlertid til, griber Tøjet og under mange Skabud opfordres Vennerne til at gaa ~~forst~~ først ud. Prince ser spørgende paa Herrich, ingen af dem kan finde nogen Forklaring, og selvopgivende gaar de ud i Kupegangen.

Modtagelsen. Paa Stationen Waldeck Perron er man i Færd med at arrangere Modtagelsen. Perronen er pyntet med Grønt og Tæpper er lagt ud til Skinnerne. Tilhøjre holder et Blæseorkester Prøve, lidt derfra opmarcherer en Flok hvidklædte Skolepiger, under Anførsel af en hvidslipset daarlig klædt Skolelærer. Tilvenstre farer Borgmesteren rundt og placerer Byraadets Medlemmer og Bvens Honorationes. Alle Herrerne er i Kjole, Damerne i lyse Toiletter. Stationsforstanderen trækker nervøs sine hvide Handsker paa, Orkestret stemmer Instrumenterne, og Læreren holder Prøve med Børnene, der skal synge Velkomstkantaten. Den eneste der er rolig i alt Virvaret, er Grethe, Hun staar glad og forventningsfuld, med en stor Buket, der skal overrækkes Hs. kgl. Højhed. Borgmesteren bliver mere og mere nervøs, tørrer sig over Panden og farer forfjamsket rundt, indtil Borgmesterinden tager et Tag i ham og faar ham til at staa stille. Pludselig høres Toget fløjte. Forfjamskelsen naar sit Højdepunkt, Situationen er ved at blive pinlig, indtil alle omsider falder til forstenet og forventningsfuld - ophøjet Ro.

Ankomsten. Toget ruller langsomt ud for Perronen. Dørene smækkes op af de behandskede Stationsforstandere, der bukker dybt og underdanigt. Den første der stiger ud, er imidlertid en gammel Bondekone, der smilende og forundret betragter Postvret. Stationsforstanderen rejser sig omsider af sin bukkende Stilling, opdager sin Fejltagelse og jager rasende Konen bort. Saa stiller han sig atter i Positur. Den ulykkelige Kone er ved at bringe hele Arrangementet i Uorden, men endelig kommer hun bort, og Prince fulgt af Herrick stiger ud. De bliver begge staaende i vild Forundring. Saa falder Musiken ind med Touche, Børnene istemmer Kantaten og Borgmesteren træder frem, bukkende, og byder Velkommen. Prince er ganske uforstaaende, saa glider der et stort forstaaende Smil over hans Ansigt, og han bøjer sig tilbage til Herrich og siger:

"Konge for en Dag! Glimrende Stof til en sensationel Artikel.
Jeg bliver i Rollen. - Du er min Kammertjener."

19.

Modtagelsen fortsættes. Borgmesteren afleverer sin Tale, og Prince lytter højtidelig til, medens han med allehaande Grimasser og Spark forsøger at distrahere Herrick. Omsider er Talen forbi, og Borgmesteren bliver staaende, dybt bukkende. Prince slaar ham gemvtlig paa Skuldøren og rækker ham Haanden. Borgmesteren ser forfærdet op, og Prince opdager, at han er faldet ud af Rollen. Han bliver straks alvorlig, hilser alvorfuldt og hjerteligt paa Borgmesterinden og skal netop ~~xxx~~ præsenteres for Honoratiores, da han opdager Grethe, som nejende og forvirret rækker ham Buketten. Han bliver strak forelsket, tager Buketten idet han smilende og længe ser hende ind i Øjnene. Han har ganske glemt Honoratiores, giver skødesløst Buketten til Herrick og gaar langsomt, ivrigt konverserende bort med Grethe. Alle er forfærdede. Ceremoniellet er fuldstændigt brudt. Honoratiores ser forvirrede efter Prince, alt er i Opløsning. Borgmesteren farer forvirret rundt, indtil Borgmesterinden atter myndig griber ind, med et raskt Tag tager Borgmesteren i Armen og gaar efter Parret. Langsomt ordner de øvrige sig og følger efter.

-20- 14

Udenfor Banegaarden kommer Grethe og Prince, stadig ivrig talende, som før. Bagefter Herrick med Kufferter og Tøj, halvkvalt af Latter, Borgmesterparret og de øvrige. Prince hjælper galant Grethe op i den ventende Vogn. Han syntes ganske at have glemt Omverdenen, alt og alle, indtil Borgmesterinden resolut ~~tagetixixTagixixBorgmesteren~~ sætter sig op i Vognen og tager et Tag i Borgmesteren, saa at han følger efter. Prince vaagner og bliver straks alvorfuld, konverserende, medens Herrick, stadig leende, kravler op paa Bukken. Vognen kører bort.

Udenfor Hotellet standser den. Selskabet stiger ud og gaar ind i Hotellets Vestibule. Der er pyntet. Potiere, Overkelner, Kelnere og Piccoloer staar paa Rad for at modtage den høje Gæst. Prince konverserer stadig Grethe altfor uceremonielt, og hun tager glad men alligevel lidt ulykkelig mod hans Kur. Her som i foregaaende og følgende Scener falder Prince undertiden ud af Rollen, men han tager sig altid straks i det igen. I en Haandevending ekspederes Tøjet og Kufferter fra Haand til Haand. Kelnere og Piccoloer danner Spaliør til en Trappe i Baggrunden. Herrick puffer til Prince, han husker pludselig sin Rolle. Det kniber for ham at tage Afsked med Grethe, men omsider faar han sagt kærligt Farvel, hilser paa Borgmesteren og Borgmesterinden og gaar langsomt op ad Trappen fulgt af Herrick. Paa den øverste Afsats standser han, vender sig og hilser. Damerne nejer dvbt, alle Herrerne bukker.....

Paa Hotelværelset. Prince kommer langsomt og værdigt ind. Efter ham Herrick. De staar et Øjeblik og ser paa hinanden og brister saa begge i ustvrlig Latter. Pludselig banker det paa Døren. Med megen Møje bekæmper Prince sin Latter, stiller sig i alvorsfuld Positur og raaber: kom ind! Døren gaar op og ind træder en Deputation med Borgmesteren som Ordfører:

"Det vilde være Byen en Ære og Glæde at se Ds. kgl. Højhed som Hædersgæst til en Middag i Hotellet Kl. 7."

Prince retter sig alvorligt og erklærer, at det skal være ham en Fornøjelse. Han trykker Herrerne Hænder, og efter et Øjeblik Samtale, trækker Deputationen sig, ~~xxxxxx~~ baglæns og bukkende, ud gennem Døren. Borgmesteren sidst. Og næppe er Døren lukket, før de to Gæstve atter hengiver sig til en mild og uskyldig Glæde over Verden, der altid vil bedrages.

2. Akt.

23

Før Middagen.

Hotelværelset. Prince og Herrick er i Færd med at klæde sig paa til Middagen, og Prince øver sig foran Spejlet i at føre sig med prinselig Holdning. Omsider er Paaklædningen endt, og fulgt af Herrick, der gaar ærbødig som Kammertjener, gaar Prince ud og

24

ned ad Trappen til Vestibulen. Her er Byraadet og Honoratiores samlet. Man ser det samme Ceremoniel som før: Kelnere og Piccoloer danner bukkende Spalier langs Trappen. Prince kommer langsomt ned, hilser paa forskellige af de tilstedeværende, først paa Borgmesteren, hvis Forfjamskelse ikke er blevet mindre. Saasnart Prince opdager Grethe, begynder han igen at gøre Stormkur til hende - til almindelig Forargelse for alle, særlig Borgmesterinden, der øjensynlig har ventet at faa Prinsen til Bords. Men Prince byder Grethe Armen og gaar stolt ud, medens hele Forsamlingen ærbødigt bukker og senere følger efter.

25

Paa samme Tid et andet Sted.

I Arveprins Karl Heinrichs Værelse. Prinsen, der har sovet paa Divanen, vaagner op og rejser sig. Han er søvning, forvirret og gnaven. Efter at have sundet sig lidt, ringer han paa en Tjener, der bringer Whisky og Vand, trækker Gardinerne fra Vinduet og ordner i Værelset. Prinsen har Tømmermænd og er meget gnaven. Tjeneren bliver færdig, lægger en Avis paa Bordet og gaar. Et Øjeblik efter tager Prinsen Avisen kigger ligegyldigt i den, men bliver pludselig opmærksom og læser:

Privattelegram:

Wldeck, Kl. 2,10.

Hs. kgl. Højhed Arveprins Karl Heinrich ankom i Formiddag med det ordinære Eksprestog til den henværende Banegsard, hvor Borgmesteren, Byraadet og Byens øvrige Autoriteter havde givet Møde til den officielle Modtagelse. Efter en kort Kur kørte Hs. kgl. Højhed til Hotel Royal, hvor Byraadet iaften giver en stor Festbarket.....

26.

Prinsen tager sig til Hovedet med alle Tegn paa Rædsel, drikker en Slurk Wisky og læser igen. Han er ganske uforstaaende. Saa ringer han paa en Tjener, giver en Ordre og et Øjeblik kommer Adjudanten. Prinsen viser ham Bladet. Adjudanten ved hverken ud eller ind: "Telefoner", siger Prinsen og Adjudanten gaar

27

til en Telefon, hvor han forlanger Forbindelse med Hotel Royal i Waldeck. Prinsen tager Telefonen.

28.

Ved Hotellets Telefon ses Portieren telefonerende:

29.

"Nej det er ganske umuligt at faa Hs. kgl. Højhed i Tale. Hs. kgl. Højhed deltager i Øjeblikket i Byraadets Banket....

30

Prinsen bliver mere og mere uforstaaende, saa smiler han og tager en pludselig Beslutning. Han vil dog nok undersøge den Sag personlig. En Tjener kommer med Overtøj og en Haandtaske, og Prinsen og Adjudanten skynder sig af Sted.

Ved Byraadets Fest.

Et Hjørne af Festbordet, hvorved ses Prince og Grethe, Købmand Baller og Borgmesterinden, Borgmesteren med en Borddame o.s.v. Bag Princes Stol staar Herrick, fungerende som Tjener. Borgmesteren slaar paa sit Glas og udbringer Skaalen for Hs. kgl. Højhed. Alle rejser sig og raaber Hurra. Prince er saa optaget af Grethe, at han helt glemmer at rejse sig, indtil Herrick maa skubbe til ham. Saa modtager han elskværdigt og smilende Hyldesten og takker straks efter i en lille Tale for den udmærkede Modtagelse : Even Waldeck leve!

37.

Prince giver Kur.

Efter Middagen. I Hotellets Have ses Prince, Borgmesteren, Borgmesterinden, Grethe og fl. i Samtale. D'hr. af Byraadet har drukket godt og er ellevilde over Hs. Højheds elskværdige og overmaade ligefremme Væsen. Prince ser sit Snit til at forsvinde med Grethe. "Dejlige Prins", siger Borgmesteren, alle rejser sig og Borgmesteren dirigerer et noget vaklende Hurra for Hs. Højhed.

38.

I Hotellets Vestibule kommer Prince og Grethe igennem. Portieren træder bukkende frem: "Et Telegram til Deres Højhed." Prince ser paa Telegrammet, aabner det og læser:

Prince. Roval. Waldeck.
Arveprins Karl Heinrich opholder sig i Wald
Send udførlig Beretning Prinsebesøget i deck.
Waldeck.

Redaktionen.

39.

Da han har læst det, bridter han i en Latter saa oprigtig, at Portieren og Grethe forbavsede paa ham. Endelig fatter han sig, stikker Telegrammet i Lommen og gaar med Grethe, stadig klukkende af Latter.

34.

Prince Lør Kur.

I Haven, paa en idyllisk anbragt Bænk tager Prince og Grethe Plads. Prince fortsætter sin Stormkur, Grethe tager imod den, han bøjer sig mod hende, og pludselig slaar hun begge Arme om hans Hals og kysser ham. I det samme kommer i Havegangen Borgmesteren og Baller, Arm i Arm og stærkt oprømte. De standser pludselig ved at se Parret paa Bænken og vil lovalt forsvinde, men Grethe er forfærdet farer op. Prince ved ikke, hvad han skal gøre, men samler sig endelig, gaar elskværdig frem mod de to Herrer og trykker dem hjerteægt i Haanden.

35

" Det var godt, jeg traf Dem mine Herrer, maa jeg have den Glæde at ud-nævne Dem begge til Ridder af den grønne Ørn.

36

Begge Herrerne bukker glædesstraalende og smigrede. Efterhaanden samles hele Selskabet, og Prince tager Afsked med alle, sidst med Grethe, som han sender et sidste, langt Blik, medens alle bukker med dybe og loyale Buk.

37

I Vestibulen gaar Prince og Herrick op ad Trappen, stadig under Spalier-Ceremoniel.

38

Fra Banegaarden kommer Karl Heinrich og Adjudanten, begge med Frakkekraverne opsmøgede. De tager en Automobil og kører bort.

39

I Haven er Selskabet nu gaaet, med Undtagelse af Borgmesteren og Baller, der trøster sig ved en sidste Wisky. Prinsen og Adjudanten kommer hurtigt op gennem Havegangen og gaar forbi Bordet. Borgmesteren ser Prinsen og farer op. Han tager sig til Hovedet og rusker i Baller: Er jeg blevet vanvittig. Er Hs. Højhed ikke for 2 Minutter siden gaaet til Ro, og nu kommer han her". De to Herrer stirrer paa hinanden, tager

sig begge til Hovedet. Det maa have været et Syn. Og saa drikker de videre for at fordrive Hallucinationerne..

40.

I Vestibulen, hvor Prince lige er gaaet op, kommer Karl Heinrich og Adjudanten. Karl Heinrich taler til Portieren, der ser op og bliver fuldstændig lamslaaet: "Hs. Højhed gik jo lige nu op." Han stirrer paa Karl Heinrich som paa et Spøgelse., indtil Karl Heinrich taber Taalmodigheden og selv gaar hen til Elevatoren, der findes lige ved Trappen. Han og Adjudanten gaar ind, og Elevatoren hæver sig. ~~Et par sekunder efter~~ ^{I det samme Elevatoren gaar op,} viser Prince sig paa Trappeafsatsen. Han har glemt at sige Portieren Besked og raaber ned. Portieren ser op, og nu er han fuldstændig overbevist om at være blevet vanvittig. Han tager sig til Hovedet og synker om i en Stol.

41.

En Korridor i Hotellet.

Midt for kommer Elevatoren op, og Prinsen og Adjudanten gaar ud. I det samme kommer Grethe, og hun kaster sig straks om Halsen paa Prinsen, der ryster hende af sig og stirrer rædselslagen paa hende. Grethe kan ikke forstaa, hvad der gaar af ham, ser til Siden og opdager Prince, der nu kommer op ad Trappen. Med et forfærdet Skrig besvimer hun i Armene paa Adjudanten. Karl Heinrich og Prince staar nu overfor hinanden. Først er Karl Heinrich vred, medens Prince søger at ~~hin~~ forklare sig. Men efterhaanden glider der et Smil over Karl Heinrichs Ansigt, og endelig brister han i en uimodstaaelig Latter. Imidlertid er Herrick, Baller, ~~og~~ Borgmesteren og Borgmesterinden kommet til. De tre sidste bliver naturligvis ogsaa forfærdede, men Prince fortæller nu Historien, medens Grethe vaagner op af sin Besvimelse og ~~smilende~~ smilende hører til. Borgmesteren og Baller er efterhaanden blevet

ædru og hænger med Hovederne. Borgmesteren piller længselsfuldt ved sit Kjoleopslag . Prinsen ser det og efter et nyt Latteranfald siger han:

~~42~~ 41
 "Ja siden D'hr. nu engang er blevet Riddere, saa skal De ogsaa
 "blive ved med at være det, -paa een Betingelse: at denne lille
 "Spøg bliver mellem os.

~~43~~ 41
 Saa tager Prinsen en Orden fra Adjudanten Uniform, og under et nyt Latteranfald hefter han Ordenen i Prince's Kjoleopslag:

~~44~~ 41
 "Dem tilgiver jeg, -hvis De vil give mig Deres Eresord paa
 "i Fremtiden at lade Deres Overskæg staa."

~~45~~ 41
 Karl Heinrich hilder til Afsked og gaar i Elevatoren, fulgt af Adjudanten. Prince omfavner Grethe, der er almindelig Glæde, og under Viften og Vinken glider Elevatoren ned.

~~46~~ 41
 ".....og siden den Tid var Arveprins Karl Heinrich
 "meget populær i Waldeck, hvor Mindet om hans Besøg
 "levede i mange Aar....

- - - - -